



ACTIVITEITEN SEIZOEN '16-'17

Stichting Jongeren Avonden Katwijk

“Opdat men op de aarde Uw weg
kenne, onder alle heidenen Uw
heil.” Psalm 67:3

Inhoud

Uitgevoerde activiteiten.....	2
7 september 2016 – Helene Esmeijer – “Geroepen om vrij te zijn”	2
12 oktober 2016 – Ds. M. A. Kempeneers – “Duivelen en engelen. Bestaat dat (nog)?”	2
9 november 2016 – Open Doors – “Heel de Kerk”	2
7 december 2016 – Gert-Jan Meerkerk – “Weg van Kerst”	2
4 januari 2017 – Kees van Vianen – “Kiezen voor het leven”	2
Komende activiteiten	3
1 februari 2017 – Ds. A. C. Uitslag – “Jij en je gemeente: binding aan de gemeente anno 2017”	3
1 maart 2017 – Ds. C. van den Berg – “Thema nog niet bekend”	3
5 april 2017 – Kees van der Staaij – “Thema nog niet bekend”	3
3 mei 2017 – Christian Verwoerd – “Thema nog niet bekend”	3

Uitgevoerde activiteiten

7 september 2016 – Helene Esmeijer – “Geroepen om vrij te zijn”

Voor de start van het nieuwe seizoen op 7 september a.s. hebben we Helene Esmeijer uitgenodigd. Helene heeft een warm hart voor jongeren. Dit heeft zij samen met haar man handen en voeten gegeven toen zij in 1974 ‘Stichting Open Huis’ hebben opgericht.

Ondanks het overlijden van haar man Nol, is zij doorgegaan met dit werk. Zij spreekt dagelijks met jongeren en geeft regelmatig lezingen met veel passie en bewogenheid.

Helene komt naar ‘ons’ Zandgat, jij ook? Wees van harte welkom en beleef samen met andere jongeren dat de Heere onze God leeft en regeert, ook in 2016!

12 oktober 2016 – Ds. M. A. Kempeneers – “Duivelen en engelen. Bestaat dat (nog)?”

Misschien vraag jij je dat ook weleens af. “Duivelen en engelen. Bestaat dat (nog)?”

Vanaf Genesis 3 is er een strijd gaande tussen God en Zijn vijand; tussen het zaad van de vrouw (Gods volk) en het zaad van de slang (de satan en zijn volk).

Juist nu, is deze thematiek enorm actueel! Want welke machten begeven zich in boeken, films, games, maar ook in beeld, muziek, gesprekken, maatschappij en kerk?

Zijn dat duivelen of engelen?

9 november 2016 – Open Doors – “Heel de Kerk”

We kijken als Nederlandse en Belgische christenen over onze grenzen en ervaren dat we één zijn met christenen die vervolgd worden. Hun verhaal geeft ons moed en groeiend vertrouwen op God. Maar het thema gaat ook over heling en genezing. Vervolgde christenen ervaren dagelijks spanning en angst over arrestaties, kerksluitingen, aanslagen, geweld en dood.

7 december 2016 – Gert-Jan Meerkerk – “Weg van Kerst”

Deze avond staat in het teken van de geboorte van Jezus. We mogen met elkaar zingen, luisteren en nadenken op een interactieve manier! Iedereen is van harte welkom!

Deze geboorte was ook voor jou!

4 januari 2017 – Kees van Vianen – “Kiezen voor het leven”

Kiezen dat doen wij allemaal. Elke dag moeten er keuzes worden gemaakt. Deze keuzes kunnen levenslang impact maken op je leven. Kees van Vianen spreekt veel met jongeren en weet daarom wat er speelt. Deze jongerenavond richt zich ook op de belangrijkste keuze in je leven. Namelijk, of je van God weg vlucht of juist naar God toevlucht. Deze vraag is van levensbelang.

Iedereen is van harte welkom om te luisteren naar het thema “Kiezen voor het leven”.

Komende activiteiten

1 februari 2017 – Ds. A. C. Uitslag – “Jij en je gemeente: binding aan de gemeente anno 2017”

1 maart 2017 – Ds. C. van den Berg – “Thema nog niet bekend”

5 april 2017 – Kees van der Staaij – “Thema nog niet bekend”

3 mei 2017 – Christian Verwoerd – “Thema nog niet bekend”